



Vrijeschool Thula zoekt per direct een

Leerkracht klas 6 (groep 8) 0,4

Maandag en dinsdag

De school

Thula bestaat nu vijf jaar. Op onze startende school is de initiatieffkracht van ouders voelbaar. Wij werken vanuit het gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit en zetten ons als team in om verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in ons onderwijs. We willen de kinderen een veelheid aan perspectieven meegeven opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen verhouden. Dat doen we in een grootstedelijke omgeving en met gebruikmaking van onze nabije omgeving, waaronder de Indische Buurt en het Flevopark. We zijn een school met 'wortels in de wijk' en 'blik op de wereld'.

We zijn op zoek naar een collega die...:

- een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind heeft passend bij het vrijeschoolleerplan
- vakdocent én pedagoog wil zijn;
- uiting wil geven aan de eigen creativiteit en ideeën;
- voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs;
- bij voorkeur de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd, of in afrondende fase studie;
- zich willen laten inspireren door de antroposofie;
- gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap;
- communicatief vaardig is;
- gedreven en enthousiast is.
- Op maandag en dinsdag kan werken.

We bieden jou:

- Een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen;
- Ruimte om het vrijeschool onderwijs vorm te geven;
- Een culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, eurutmie, drama en beeldende kunsten een plek hebben;
- Ondersteuning en begeleiding op maat;
- Een jong en divers team;
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO.

Spreek dit je aan?

We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV en motivatiebrief naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl t.a.v. Marieke de Graaf, schoolleider van Thula. Wil je eerst sfeer proeven of je vrijblijvend oriënteren? Maak een afspraak, dan leiden we je rond in onze school.

